

## MIJN OPA KONING 'GORILLA' WILLEM

Met een glimlach heeft de 82-jarige Venrayse Margriet Halverhout (foto rechts) de column van het Haantje van de Toren in De Schakel van februari gelezen. Met name de passage *"Het kan de beste overkomen. Van koning Willem III, op latere leeftijd getrouwd met Koningin Emma, gaan geruchten dat 'de bruit' (koning Gorilla!) door een wild en bandeloos leven onvruchtbaar was geworden."*



Was dat wel zo? Margriet: "Als opa gorilla er niet was geweest, was ik er ook niet. Toen ik kind was, werd vaak gepraat over onze voorouders en ofschoon je als kind niets mocht horen, ving je toch wel eens wat op."

Want Margriet is een afstammeling van deze koning. Niet officieel. Ze is een nakomeling van een bastaardzoon, zoals dit vroeger heette, verwekt door de koning die 'zijn visjes overal liet zwemmen', drukt Margriet het plastisch uit. Koning Willem III, 'mijn zogenoemde opa gorilla', (foto in lijstje) had geen last van de 'Me Too-beweging'. Een koning scharrelt niet, hij had liaisons (hier het beste vertaald als

'liefdesavontuurtjes'). En als een koning wat wilde van een jong meisje, durfde zij in die dagen niet snel nee te zeggen.

### Genealogische lijn

De genealogische feiten op een rij. Koning Willem de Derde deed het in 1865 onder andere met zijn liaison Gesina (Gien) Elisabeth Visser (geboren in Amsterdam in 1842, overleden in Den Haag in 1931). Gien was brood-depot-houdster en dienstbode van beroep.

Uit deze buitenechtelijke escapade van de koning werd in 1866 (bastaard) zoon Wilhelmus Petrus geboren, met als achternaam Visser, de naam van zijn moeder dus. Deze werd depotchef bij de Nederlandsche Spoorwegen en trouwde met Anna Blankennagel. Zij kregen zes kinderen, waarvan de naar oma vernoemde Gesina als vierde kind in 1904 werd geboren. Deze Gien op haar beurt nam Bert Sibon tot echtgenoot en hieruit werd in 1940 Margriet geboren, die na haar huwelijk met haar man Theo, Halverhout is gaan heten. En in Venray terecht kwam.



Links Juliana, rechts Gesina

Mocht er nog twijfel zijn, dan hier nog een leuk detail. "Iedereen in de kennissenkring zei altijd dat mijn moeder erg op Juliana leek (vergelijkt u zelf maar). Een neef van mij lijkt als twee druppels water op overgrootvader Willem," zegt Margriet. En ze sluit ironisch af met: "Nu de titel en de centen nog."