

EINDE KINDERBOEKENRUBRIEK



De redactie stopt eind dit jaar met de rubriek Mijn Favoriete Kinderboek, op de achterpagina van De Schakel. In acht jaar tijd hebben we ruim 150 kinderboeken bij u in herinnering gebracht. Ook u als lezers voorzag ons regelmatig van een titel of uw herinnering aan wat u in de jaren na de oorlog hebt gelezen.

In feite zou de redactie hier nog jaren mee door kunnen gaan, want het aantal nog niet behandelde boeken is legio. Alleen al in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag liggen er meer dan honderdduizend. En tegenwoordig, zo lijkt het soms, bent u pas een hele Piet als u zélf een kinderboek hebt geschreven.



Verandering

Maar het is tijd voor verandering, makers en lezers zijn aan iets nieuws toe. Dit jaar bestaat de Nederlandse televisie 70 jaar. De radio is al ouder, die is al honderd jaar oud.

Dit wil de redactie aangrijpen om, net als bij de kinderboeken, in elke Schakel een of twee programma's in uw geheugen te brengen. U kent vast wel Snip en Snap, Negen heit de Klok, Dorus, de quizmaster Theo Eerdmans, Mies Bouwman met Open het Dorp, de Familie Doorsnee, ga zo maar door.

De komende maanden gaat de redactie deze rubriek voorbereiden: welk programma was er, welke herinnering is blijven hangen. Ook u, lezer, zult herinneringen hebben. Het kan een beschrijving zijn van het programma, uw oordeel erover, maar ook een persoonlijke ervaring.

Schrijf deze op en stuur die naar J. Penris, Zandakker 10, 5801 DV Venray of mail ze naar kopij.schakel@cvo-venray.nl

De redactie wil uw ervaringen graag bij het onderwerp betrekken. Voorzie ons dus van 'opdrachten'.