

## MOLUKKERS 70 JAAR IN NEDERLAND

Dit jaar is het zeventig jaar geleden dat het schip 'Kota Inten' met de eerste ex-KNIL-soldaten uit Nederlands-Indië arriveerde in Rotterdam. Met deze militairen kwamen ook de eerste Molukkers mee. In totaal immigreerden 12.500 mensen van de Molukken en Ambon naar Nederland.

Na de Tweede Wereldoorlog wilde Nederland de kolonie Nederlandsch-Indië, voor ons land belangrijk vanwege de grondstoffen, specerijen en dergelijke, weer opbouwen zoals het voor de oorlog was.

Maar onder leiding van Soekarno kwam de inheemse bevolking in opstand en riep de Republiek Indonesië uit. Nederland moest weg, Molukkers, trouw aan Nederland, werden gezien als verraders en uit veiligheid gingen velen mee naar Nederland.

Zij wilden een eigen staat stichten, de Republiek Maluku Selatan, met alle eilanden rond de Bandazee.

Eigenlijk was het dus geen immigratie. Ze kwamen tijdelijk, tot ze terug konden naar hun eilanden. Hun koffers stonden altijd klaar om 'naar huis' te gaan.

Maar die eilanden werden geannexeerd door het nieuwe Indonesië van Soekarno. Terugkeer bleek niet mogelijk, zoals Nederland had beloofd, maar het ideaal bleef. Sindsdien wachten de Molukkers, al zeventig jaar lang.

In de eerste jaren was er niets gedaan aan integratie in de Nederlandse samenleving. De kinderen van de Molukkers die nog gediend hadden in het KNIL (het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger) liepen met de frustraties van hun ouders rond.

Ze waren het wachten beu en kwamen in de jaren '70 in opstand, met treinkapingen en bezetting van schoolgebouwen. Het leverde een nieuw trauma op.



*foto boven: Ook in Venray konden Molukkers terecht in barakken aan de Kempweg, (hoek Weg in de Berg) in Vlakwater.*

*Onder: de kaart van Indonesië, met rechts de zwarte eilanden van de Molukkers.*

